



Nieuwsbrief SJJN 2012

In deze nieuwsbrief van Stichting Jeevan Jyot Nederland vertellen we over een bezoek van Mariëtte Haasbroek aan basisschool 'De Schakel' in Rijnsburg waar alle kinderen twee maanden lang gespaard hebben voor Jeevan Jyot. Verder een reisverslag van de familie Teichert uit Leiden die vorig jaar in India zijn geweest. Tot slot een samenvatting van het jaarverslag over 2011. En voortaan kunt u informatie van SJJN ook vinden op onze eigen website!

Kinderen van basisschool De Schakel zamelen geld in voor Jeevan Jyot

De kinderen van basisschool 'De Schakel' in Rijnsburg hebben twee maanden lang gespaard voor Jeevan Jyot. In totaal hebben zij € 1600 bij elkaar gespaard, een geweldige prestatie waar we erg blij mee zijn! Het geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van muziekinstrumenten voor de kinderen van Jeevan Jyot. Mariëtte Haasbroek heeft namens het bestuur van SJJN De Schakel bezocht en wat meer verteld over de school en het kinderkuis in Dhandhuka. Ze is alle klassen langs geweest en heeft ook een hoop foto's laten zien. De kinderen konden vragen stellen en iedereen was erg betrokken. Mariëtte had vriendschapsbandjes en tekeningen meegenomen die de kinderen in India voor hen hadden gemaakt. Inmiddels hebben de leerlingen van De Schakel ook weer mooie tekeningen gemaakt voor de kinderen van Jeevan Jyot. Op deze manier zijn de kinderen uit Nederland direct betrokken bij het kinderkuis in India en is een blijvend contact gelegd tussen beide scholen!



Bezoek van Olaf, Erik, Christoph en Martina Teichert aan Jeevan Jyot

Sinds meer dan 15 jaar heeft de familie Teichert een band met Jeevan Jyot, eerst via de nieuwsbrieven, daarna met persoonlijke mails met Father Ignace en later ook met Ghanshyam. Een reis naar India was altijd een verre droom voor hen die in augustus 2011 uitkwam. Hieronder volgt een reisverslag van het bezoek van Martina en haar drie zonen aan Jeevan Jyot.

Wij arriveerden op 20 augustus 2011 's ochtends vroeg in Ahmedabad. Hier werden wij opgehaald door Father Ignace, Ghanshyam en zijn dochtertje Maria. Ook al is Jeevan Jyot slechts 100 km van het vliegveld vandaan, op de Indiase straten is dat een lange reis. De drie hadden erg vroeg voor ons moeten opstaan. 'Geen probleem voor onze vrienden', zo werd ons verzekerd. En inderdaad, de gastvrijheid was indrukwekkend. Op de binnenplaats van Jeevan Jyot – het 'kantoor' van Father Ignace – werden wij hartelijk en met bloemenkettingen begroet door Father Goros, Father Leslie, en de leraren en kinderen die aanwezig waren. De kinderen waren namelijk vrij tot 25 augustus. Dit zag Father Ignace als een mooie kans om ons Dhandhuka te tonen, nadat wij op de eerste avond bij de ouders van Ghanshyam in hun dorp voor een heerlijke maaltijd waren uitgenodigd.

Vroeg in de ochtend van de volgende dag werden wij door de beste bestuurder van India (Ghanshyam) en de een na beste bestuurder (Ignace) door hun deelstaat van India gereden. Zij hadden met veel liefde een route uitgestippeld langs bezienswaardigheden, vrienden en priesterlijke huizen voor overnachtingen. Indrukwekkend. Ghanshyam reed onvermoeibaar langs koeien op de weg, dromedarissen en olifanten, en daarbij scooters en gaten in de weg elegant uitweek. Ook bezochten wij 'ons' Jeevan Jyot kind Punita (zie foto rechts) in haar school waar zij een opleiding volgt tot verpleegkundige.



Verder zagen wij Pinky (rechts op de foto), de dochter van een leraar uit Jeevan Jyot, in haar school. Bij de scholen werden wij telkens uitgenodigd voor een maaltijd. Ignace lette er nauwkeurig op dat wij niet te scherpe dingen kregen en alleen van het water dronken dat hij voor ons meenam. Vol trots liet de vriend van Ignace ons zijn school in Silvasa zien op de meest zuidelijke punt van Dhandhuka. Deze school lag schitterend in de bergen. De nonnen van de meisjesschool runden ook een polikliniek met een apotheek, die ons getoond werd.

Op de terugreis deden wij het dorp van Father Ignace aan. Hier werd zijn verjaardag en die van zijn nicht gevierd met zijn vader, zijn broers en zijn zus Jassi. Jassi bleek een vrouwelijke versie van Ignace: vriendelijk, hartelijk en vrolijk. Zij werkt als non voor kinderen in Ahmedabad. Zij nam een dag vrij om ons het huis van Mahatma Ghandi te tonen.

De volgende dag vierden wij de verjaardag van Father Ignace met alle kinderen van Jeevan Jyot die in de loop van de ochtend weer arriveerden. Samen met Father Brutto, de vriend van Ignace die ook bij ons in Nederland was geweest, werd gebeden. De kinderen zongen en dansten – en ook van ons werd verwacht dat wij liederen ten gehoor brachten. Tenslotte werd een kleurwedstrijd georganiseerd, want SJJN had om tekeningen verzocht voor de kinderen van basisschool De Schakel in Rijnsburg. Een uur lang zaten 400 kinderen op de grond van de grote hal en tekenden met aandacht. Aandoenlijk. En aanstekelijk – want tenslotte zaten wij er tekenend en kleurend midden in. Die avond kregen wij een feestmaal bij het gezin van Pinky aangeboden.

De volgende ochtend was het afscheid, met een laatste bijeenkomst, zang en dans. En daarna brachten de twee beste bestuurders van India ons weer naar Ahmedabad. 'Martina, you have a home in India', had Father Ignace gemaaild toen ik vroeg of wij mochten komen. En inderdaad – zo voelde het, ontroerend en overweldigend!

Stichting Jeevan Jyot Nederland heeft een eigen website!

De Stichting Jeevan Jyot Nederland heeft nu ook een eigen website: www.sjnn.nl. Hier kunt u voortaan op elk gewenst moment informatie vinden, zoals nieuwsbrieven en jaarverslagen.

Samenvatting Jaarverslag 2011

Al de activiteiten van de stichting SJJN zijn gericht op ondersteuning van de school en het kinderkuis Jeevan Jyot in Dhandhuka, India. Één van de belangrijkste taken van Jeevan Jyot is het toegankelijk maken van basis- en middelbaar onderwijs voor de armen in de Dhandhuka regio. Er zijn geen dagelijkse busverbindingen en kinderen komen soms wel van 100 km; zij blijven het grootste deel van het jaar in het kinderkuis (hostel) waar ze niet alleen onderwijs krijgen, maar ook goede voeding, onderdak, kleding en de kans om kind te zijn.

Het belangrijkste middel van SJJN voor ondersteuning van Jeevan Jyot is het werven van donateurs in Nederland via een financieel adoptieplan. Een donateur kan één of meer kinderen financieel adopteren voor €6,- per kind per maand. Alhoewel de maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de kosten voor levensonderhoud van één kind, wordt de bijdrage niet slechts aan dat ene financieel geadopteerde kind besteed, maar komen alle bijdragen samen ten goede aan de school en het hele kinderkuis. Dit om te voorkómen dat er ongelijkheid tussen kinderen kan ontstaan.

De totale inkomsten in 2011 bedroegen € 16.208,58, wat een stijging van 35% inhoudt ten opzichte van 2010 toen er in totaal € 12.005,75 binnenkwam. De stijging is te danken aan de gift van € 1600,- van basisschool De Schakel in Rijnsburg en de stijging van particuliere giften (van € 355,- naar € 3815,-). Een groot deel daarvan hebben we mogen ontvangen van de giften die Martina Teichert voor haar promotiefeest heeft gevraagd. Andere grote giften kwamen van de familie Haasbroek en de familie Vrolijk. De inkomsten via de vaste donateurs zijn stabiel gebleven. In 2011 hebben we van hen € 9234,- gekregen. De bijdrage van kerkelijke instellingen is in 2011 (€ 1436,-) lager uitgevallen dan in 2010 (€ 2200,-).

In 2011 heeft de SJJN een totaalbedrag van € 15.322,40 overgemaakt naar India. Door de eenvoudige bestuurlijke vorm en administratie betreffen de jaarlijkse uitgaven van de SJJN alleen operationele kosten van het secretariaat, kosten van de jaarlijkse nieuwsbrieven en

verder de kosten van de directe overschrijvingen naar Dhandhuka. In totaal ging het in 2011 om een bedrag van € 261,-, wat neerkomt op slechts 1,7% van de totale uitgaven.

Wij zijn alle donateurs en iedereen die SJJN heeft ondersteund erg dankbaar voor het vertrouwen dat zij in Jeevan Jyot hebben gesteld. Wij hopen en vertrouwen erop dat we ook in de komende jaren vanuit Nederland kunnen blijven bijdragen aan een betere toekomst voor de vele arme kinderen in Dhandhuka, India!

Mocht u de volledige tekst van het Jaarverslag 2011 willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat op Pinksterbloem 82, 4102 KD te Culemborg, tel. 0345-512557 (Margreeth van den Dool) of mailen naar SJJN@hotmail.com. Ook is het Jaarverslag 2011 en dat van eerdere jaren te vinden op onze website: www.sjjn.nl.

Met vriendelijke groeten van het SJJN-bestuur: Robert Boldewijn, Gideon Bolt, Margreeth van den Dool, Mariëtte Haasbroek, Dieuwertje Verschoor, Amke Zevenbergen en John Zevenbergen.



Wilt u voortaan liever uw nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt uw e-mailadres mailen naar: SJJN@hotmail.com